



Informatie brief

voor leden, vrienden en sympathisanten van de Fenixkerk

Niedorp, vrijdag 20 maart 2020

Fenixkerk - contact

Hebt je praktische hulp nodig? Of wil je die bieden?
Wij combineren vraag en aanbod.

Anneke Nieuwenhuizen: **0226-411907**
anneke.nieuwspijk@gmail.com

Of wil je even praten, van stem tot stem?

Fokko F. Omta: **06-30346050**
mailen mag ook: ds.ff.omta@gmail.com
[tel. Fenixkerk : 0226-411095]



Beste mensen,

Beide foto's laten zien hoe mensen elkaar aanraken, vasthouden, omzien naar elkaar. Oude en kinderhanden. Sinds kort leven we in een ongekenne situatie, waarin elkaar opzoeken ongewenst is en elkaar aanraken zelfs verboden. De coronacrisis roept bij velen angst en onzekerheid op. Juist nu hebben we de troost en bemoediging, die we elkaar als mensen kunnen bieden, zo hard nodig.

Maar de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, op zondagochtend en bij doordeweekse activiteiten zijn weggevallen. Koren, verenigingen, taalcafé: van werk tot school, alles is stilgelegd. Voor jongeren en kinderen dreigt verveling, voor ouderen isolatie en eenzaamheid. Maar terwijl elkaar letterlijk opzoeken onmogelijk is geworden, willen we elkaar niet loslaten; proberen elkaar toch 'vast te houden', zij het op een andere manier.

Na de oorlog werd in het puin van een gebombardeerde kerk een Christusbeeld gevonden waar de handen vanaf waren gebroken. Dit beeld kreeg een ereplaats in de herbouwde kerk, met daarbij de tekst: Jullie zijn mijn handen. De geest van God – evenals de geest van alle goed - werkt door mensenhanden. En dan gaat het natuurlijk niet alleen om handen, maar om alle manieren waarop wij er voor elkaar kunnen zijn.

Een belangstellend telefoontje, een luisterend oor, een boodschap doen, de hond uitlaten.

Via de Contact Gegevens willen we proberen er voor u te zijn, door 'vraag en aanbod' te koppelen.

Zo kunnen wij samen gestalte geven aan een onzichtbare hand, die op de foto's niet te zien is.

Zelf noem ik dat de 'hand van God'. Een symbolische hand, waaraan gelovigen van alle tijden hun vertrouwen hebben ontleend, dat wordt verwoord in Lied 916:

*Je kunt niet dieper vallen, dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig, omvat aan alle kant.*

Ik hoop – in het meeleven en elkaar vasthouden - dat ieder van jullie zich ook zélf gedragen weet, door elkaar; en wie weet, door de onzichtbare hand van God. Het ziet er naar uit dat we Pasen dit jaar anders zullen vieren dan normaal. Toch zal de roep klinken: De Heer is waarlijk opgestaan! De dood heeft niet het laatste woord, ook een virus niet.

Je bent van harte welkom contact op te nemen, hetzij om hulp aan te bieden of te vragen.
Met een hartelijke groet in verbondenheid,



namens de Fenixkerk, Fokko F. Omta

- De diensten/vieringen gaan voorlopig niet door tot en met Palmzondag;
- Informatie voor de Stille Week komt te staan in volgende FENIX die verschijnt weekend van Palmpasen (4/5 april)
- Via internet kun u diensten live volgen of later beluisteren: **www.kerkomroep.nl**
intikken b.v.: Schoorl; aanklikken: PG Schoorl-Groet-Camp;
a.s. zondag om 10.00 uur “live beluisteren” (of later): voorganger: Lettie Oosterhof
- Klokken van troost en hoop: met veel andere kerken in Nederland wordt op drie woensdagen de klok geluid tussen 19.00 en 19.15 uur als bemoediging in deze tijd van grote zorg

Voor actueel nieuws: Volg ons op social media



fenixkerk_niedorp



fenixkerk



Fokko Omta (fenixkerk)